

איגרת מס' 23 למדריכי הגליל המערבי

סיכום סיור בגן הפסלים של דוידסון ובשביל גן העדן

ב27/10 יצאנו לסיור עם רינה בגן הפסלים של מאירקה דוידסון באילון , ובשביל גן עדן בחניתה.

נכחו: אמנון ברקן, אמנון ריינהולד, ברוך, גדעון, גיורא, דוד מלכה, דורון גלילי, דן כהן, זוהר, זמירה, חגית+אבא+שי, ענת, נילי, יואב, יעקב, יראון, כליל, לילך, מיכאל, פרדי, רועי, רינה, גיורא ודורית.

נפגשנו עם דליה דוידסון וביקרנו באילון בבית הראשונים של משפחת דוידסון סיירנו בגן הפסלים שהו מפעל החיים של מאירקה שמענו על היצירות הסבר מרתק מפי דליה שהיא כלתו. מאירקה הוא היה איש הפלמח אחד ממפקדיו ואיש צבא שנים רבות, עסק בנושאים שונים וכתב ספרים אחדים שאותם אפשר לפגוש בביתו. ראינו סרט קצר על מאירקה ושמענו סיפורי גבורה מפי דליה.

לתאום ביקורים דליה: **052-3664609**

נסענו לקבוץ חניתה מהשער פניה ראשונה ימינה. עלינו לתצפית יפה שחשפה לעינינו את כל ואדי חניתה והסביבה מסולמה של צור וכל רצועת החוף, וכמובן את שכנינו מלבנון החיזבלה.

ביקרנו בפארק רם שהוכשר ונכסף על ידי ילדי בר המצוה, טילנו בחורש ופגשנו מערות קבורה מהתקופה הרומית המאוחרת ראשית המאה השלישית עד אמצע המאה הרביעית..

בתקופה ההלניסטית, רומית, ביזנטית וערבית קדומה היה האיזור סביב חניתה מיושב בצפיפות. ולא ברור מתי לראשונה היתה בו התישבות קבע. על פי התלמוד והתוספתא נכלל האיזור בתחומה של צור.

הקברים נחפרו בשנת 1964 ע"י דן בר"ג. בתוך המערה השניה ניתן לראות קצת ציורי קיר אלמנטים של ציד, אשכול ענבים, ועל התקרה ציור של רוזטה. במקום נמצאו 37 שלדים, המתים נקברו עם המנחות שכללו כלי זכוכית, תכשיטים אישיים, ומטבעות. את הממצאים הנ"ל ניתן לראות בתצוגה במוזיאון חומה ומגדל שנמצא בקבוץ.

במידה ומעוניינים באירוח וליווי בזולה שלי בטבע ניתן להתקשר לרינה נייד-

052-4239171

טלפון של המוזיאון: יואל 04-9859677

רשמה רינה כהן